

# In gesprek

met Libelle

De mooiste verhalen, brieven  
& mailtjes: dit houdt ons bezig

## Mijn oude juf

Wat heb ik spijt dat mijn klasgenootjes en ik onze juf zo hebben geplaagd. Ze had ook al geen man en kinderen bij wie ze troost kon vinden. Moeders mooiste was ze niet, maar wat kon ze goed lesgeven! Na mijn schooltijd heb ik het (hopelijk) een beetje goed kunnen maken. Met haar verjaardag en met nieuwjaar stuurde ik

## Ze hebben haar op handen gedragen

haar een kaart, ik nodigde haar uit op mijn bruiloft en ze kwam op kraamvisite toen mijn jongens waren geboren. Daarna verwaterde ons contact, tot ik een brief kreeg uit Australië met foto's van háár huwelijk. Zo fijn dat ze toch haar grote liefde had gevonden! We hebben nog jaren gecorrespondeerd. Haar man had kinderen en later kleinkinderen die net zo blij waren met haar als zij met hen. Tot het laatst hebben ze haar op handen gedragen.

Theodora

P R I E T P R A T

"Al tien jaar verzorgen wij kinderpattijtes. Omdat de kinderen na afloop een diploma meekrijgen, vragen we aan het begin van het feestje hoe ze heten en hoe oud ze zijn. Jan twijfelt welke leeftijd hij moet zeggen, want hij is bijna jarig. Ineens weet hij het: kwart voor zeven!"

Petra

## Hartverwarmend

Ik wilde reserveren in een restaurant met een voucher van Social Deal, maar kreeg het niet voor elkaar. Gelukkig kon ik de klantenservice bellen, die het voor me oploste. Na een heerlijk diner vond ik thuis op de deurmat een envelop. Er zat een briefje in: 'Lieve Anneloes, na ons ontzettend gezellige telefoongesprek is het ons gelukt te reserveren. Ik wens jullie samen een ontzettend lekker en gezellig diner en heel veel plezier.

Je hebt mij in ieder geval laten lachen op de zaterdagavond! Veel liefs, Britt'. Lieve Britt, je hebt geen idee wat het voor mij betekent om zo'n liefde-

## Toen ik thuis kwam, vond ik dat lieve briefje

vol, met de hand geschreven briefje te ontvangen. Het heeft mijn hart zo verwarmd dat ik het zelfs naar Libelle heb gestuurd. Anneloes



## Dit doe ik

Elke week vertelt een lezeres wat zij voor een ander doet.

LILY MONORI VAN DIJKEN: "Ik was vier toen ik zwaar verwaarloosd en getraumatiseerd in een pleeggezin terecht kwam. Door de hulp van mijn pleegouders en Pleegzorg Nederland ben ik de vrouw geworden die ik nu ben: sterk en veerkrachtig.

Om mijn ervaringen te delen schreef ik een boek en sindsdien ben ik ambassadeur van Pleegzorg Nederland. Ik hoop dat meer mensen pleegouder willen worden, want ik weet hoe belangrijk het is voor een kind om op te groeien op een veilige plek in

een liefdevol gezin. Dat kan echt, ondanks de negatieve publiciteit die de pleegzorg te vaak krijgt. Met Pleegzorg Nederland zet ik me in om (aspirant) pleegouders en -kinderen te steunen, zodat ze zich gezien voelen." pleegzorg.nl

Meedoen aan Dit doe ik? Mail naar [brieven@libelle.nl](mailto:brieven@libelle.nl)